

Rejseberetning Byumba, sommeren 2017

Teamet bestod af Camilla (tandlæge), Ulla (tandlæge), Belinda (klinikassistent), Soma (tandplejer), Annahit (tandplejer), Kasper (stud.odont), Sofie (stud.odont), Vibe (stud.odont) og Lærke (stud.odont)



Vores dental mission foregik i den lille by Byumba i det nordlige Rwanda. Vi arbejdede i ni dage på det lokale sundhedscenter, hvor vores "klinik" bestod af seks senge. Her behandlede vi børn og voksne med tandsmerter, og vi trak så mange tænder ud, at vi til sidst drømte om tænder, når vi trætte lagde os til at sove om aftenen.

Før patienterne kunne få ekstraheret de tænder, de havde smerter fra, blev de alle screenet.

Alle var dygtige til at vente i kø, selv den der måtte gå en hel dag for at komme til vores "klinik". Generelt var patienterne utrolig søde og taknemmelige, og vi har behandlet patienter i alle aldre, fra 2 til 100 år. Vi måtte derfor tage alle tænkelige metoder i brug for at berolige nervøse patienter – sæbebobler og legetøjs-flyvemaskiner var et hit hos børnene, mens lidt "Despacito"-sang fungerede hos de voksne.



Kontrasten til Danmark var stor, men vi vænnede os hurtigt til spande på gulvet til spyt, halvslidte instrumenter, lys fra pandelamper, at der ikke var røntgen, og at vi selv havde rullet gazen aftenen forinden. Vi havde heldigvis nogle dygtige tolke, når vi snakkede med patienterne. Efterhånden som dagene gik, blev vi gode til at sige vigtige ord som f.eks. "åben munden", "spyt" og "træk vejret" på det lokale sprog Kinyarwanda, hvilket gjorde arbejdet meget nemmere.



Ud over den akutte behandling underviste vi hver dag de patienter, der mødte op på klinikken. De lærte om tandbørstning og kost, og de var utrolig interesserede og spørgelystne. Man kunne mærke at de manglede viden om tandsundhed, men at de var glade for at lære om det, så de fremover kunne undgå tandsmerter.



På flere af de lokale skoler underviste vi også, men her var der en større viden om tandsundhed, idet TUGs projekter har været i gang på skolerne. Børnene viste gladeligt deres tandbørster frem og havde heldigvis godt styr på, hvordan de skulle passe på deres tænder.

Når dagens arbejde var slut kørte vi i minibus hjem til vores hotel, hvor den bumpede køretur gav dagens "african massage" og vi alle sang "Swalla" i kor, imens vi kunne kigge ud på Rwandas fantastiske natur. Ofte kørte bussen om kap med løbende, glade børn, der ivrigt råbte "muzungu muzungu" efter os – det er ikke hver dag der pludselig er ni hvide mennesker på besøg.





På hotellet gjorde personalet alt de kunne, for at vi skulle have det godt, så selvom varmt vand (og vand i det hele taget) ikke altid var muligt, så kunne vi da heldigvis få en gin-tonic (vigtigt for malaria-profylaksen) og pandekager til dessert!

Af øvrige ting, der gjorde stort indtryk, var vores besøg i SOS-børnehaven, hvor vi blev mødt af de sødeste børn med kram og "hello visitors", hvorefter vi sang og dansede med børnene. Vi var desuden på besøg på det lokale hospital, hvor vi så

deres odontologiske afsnit. Her blev vi igen mindet om, at vi har utrolig gode forhold i Danmark.

I vores friweekend tog vi på safari i det østlige Rwanda, hvilket også var en stor oplevelse. Det var tiltrængt med lidt fri fra arbejdet, og vi hyggede os meget og fik bearbejdet vores mange indtryk fra den første uge. Efter en oplevelsesrig tur var vi klar til den sidste arbejdsuge, hvor vi fik hjulpet endnu flere patienter.



Alt i alt har vi haft en fantastisk tur til Rwanda! Det har været lærerigt både fagligt og personligt, vi har set ting og klaret udfordringer vi aldrig havde troet vi skulle, og ikke mindst har vi lært hinanden at kende og besøgt et helt fantastisk land!